

FREE AT LAST!

Voor zo lang het duurt...

door prof. Willem W. Maduro

Weet u nog: de lotgevallen van Schietvereniging De Bunker in Arnhem? Hoe een van hun leden zijn WM4 wapenverlof inleverde? Hoe KCT Arnhem er wel schik in had om dat reeds ingeleverde verlof nadien ook nog eens in te trekken zodat men een reden had om de KNSA te informeren? Hoe de KNSA daarop de betrokken sportschutter op de zwarte lijst slingerde en SV De Bunker sommeerde om dat lid te royeren?

En dat SV De Bunker het gore lef had dat te weigeren! En dat toen SV De Bunker in zijn geheel uit de KNSA werd gegooid en dat daardoor alle leden die niet van vereniging wilden wisselen, hun wapenverlof in konden leveren.

Ja, het schiet u allemaal weer te binnen? Mooi! Dan slaan we de lijdensweg over die de leden van SV De Bunker wegens het vertrouwen op artikel 8 van de Nederlandse Grondwet, daarna hebben moeten bewandelen. Want onze Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens spelen geen enkele rol in de Circulaire wapens en munitie-handhaving die de politie moet hanteren. De daarin opgenomen KNSA oplossing was gewoon lekker goedkoop. Opdat het politieapparaat centjes kon overhouden, ondermeer om daarmee tijdens de herstructurering van de politie de Centrale Ondernemingsraad te vriend te kunnen houden. (De reorganisatie van de politie is een drama geworden en de als een dolleman met geld smijgende voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad is inmiddels oneervol ontslagen en is in een strafrechtelijk traject beland. Maar ik dwaal weer eens af.)

Paniek alom

Eind 2013 maakte de Raad van State een eind aan de wanvertoning rond de Arnhemse schietvereniging en verklaarde in meerdere uitspraken het verplichte lidmaatschap van de KNSA onrechtmatig.

Einde KNSA monopolie. Ai, dat kwam hard aan bij de movers & shakers binnen het ministerie van Veiligheid & Justitie (waarvan de toenmalige staatssecretaris thans buschauffeur bij Connexxion is). En de KNSA – als goedkope uitvoerder van overheidstaken - was ontzet omdat men een massaal weglopen van leden voorzag. Al snel werd een lapmiddel gevonden in de vorm van verplichte certificering. Door diezelfde KNSA.

De truc? Als je als vereniging op de KNSA zwarte lijst staat, dan kan je lekker niet gecertificeerd worden. Kan je als vereniging de schietsport niet bedrijven en kunnen je leden geen wapenverlof krijgen.

Take that, Bunker assholes!

Er is in de afgelopen jaren veel water onder de bruggen van Arnhem gestroomd. Er zijn de nodige juridische procedures gevoerd. Korpscheftaken Arnhem heeft zich niet gedragen zoals een ordentelijk bestuursorgaan (want onder dat regime worden wapenverloven beheerd) betaamt. De club en zijn ordentelijke leden zijn lange tijd gegijzeld geweest in één en dezelfde bestuurskolom. Kastje-muur werk, u kent het wel, een rechtsstaat onwaardig. Het overheidshandelen heeft de vereniging grote schade toegebracht.

SV De Bunker is geen KNSA vereniging en SV De Bunker is niet door de KNSA gecertificeerd.

**KCT Arnhem weet dit, de KNSA weet dit...
Free at last!**

Free at last!

Vier ellendige jaren na de vernietigende uitspraak van de Raad van State, werd er eindelijk iemand wijs en kwam het verlossende bericht van KCT Arnhem aan het bestuur van SV De Bunker: het verenigingsverlof lag klaar om opgehaald te worden.

Ongeloof, verwarring, onrust. Wat was dit nu? Al eerder hadden individuele leden hun verlof teruggekregen en hadden dat kort daarna op bestuurlijk-technische argumenten weer in moeten leveren. Was dit een wéér een rotgeintje van KCT Arnhem? Hadden die nog steeds niets anders te doen? Niets van dit alles. Het verlof is inmiddels opgehaald, de vereniging is weer in business, heeft weer verenigingswapens en als u dit leest, hebben leden op grond van hun lidmaatschap van SV De Bunker weer een wapenverlof. En let op:

SV De Bunker is geen KNSA vereniging en SV De Bunker is niet door de KNSA gecertificeerd.

KCT Arnhem weet dit, de KNSA weet dit. En nu weet u het ook.

Free at last, proclameerde ds. Martin Luther King destijds. Natuurlijk ging zijn strijd om een vele malen belangrijker thema dan de wapenverloven in *de Nedderlends*, maar de grondrechten van Nederlandse sportschutters zijn in wets-technische zin jarenlang door de overheid geschonden op dezelfde manier als destijds die van de Afro-Amerikanen. Immers, een overheid kan niet een *beetje* integer zijn. Je bent het of je bent het niet. De Grondwet geldt voor iedereen. (Och jeetje, er gaan weer mensen struikelen in hun haast mij uitspraken kwalijk te nemen die ik niet gedaan heb.)

Apocalyps nabij!

Thans is er dus leven mogelijk in Neder-wapenland zonder KNSA lidmaatschap en KNSA certificering. Nu SV De Bunker aan de tentakels van de Leusdense Inquisitie is ontsnapt, gaan de leden rampokken, natuurlijk.

Het wachten is nu op de eerste gewapende opstootjes, rellen en roofovervallen in en rond Arnhem door verlofhouders die lid zijn van SV De Bunker. De rust in de samenleving staat op het spel, de veiligheid in de maatschappij is in het geding. Vier ruiters schijnen al aan de horizon gezien te zijn. De apocalyps is nabij!

Hergroeperen

O, wacht. Het betreft hier niet de

Ruiters des Doods. Het zijn de restanten van Circus Sander! Niet op fiere paarden, maar op sloffende, schamele Shetland ponys vanwege de bezuinigingen. Wellicht dat andere monopolisten in Neder-wapenland zich bij de karavaan aansluiten. On a road to nowhere. Misschien gaan ze hun dwalingen inzien en keren ze terug met een oprecht verhaal, een transparante agenda en een nieuwe, breed gedragen missie. I have a dream... Maar weet u, eerlijk gezegd vrees ik dat men zich achter de horizon gaat hergroeperen, in afwachting van de aankomende nieuwe wapenwet- en regelgeving. Waarin dit type belangenbehartiger tot pseudo-zelfstandig bestuursorgaan wordt verheven. En terugkeren zullen ze dan, ijveriger dan ooit om onbezoldigd verlengstuk van de overheid te mogen spelen.

