

DE KLAP ONDER HET MONOPOLY BORD

door prof. Willem W. Maduro

Nadat de Raad van State eind 2013 besliste dat schietverenigingen niet verplicht mogen worden zich bij de KNSA aan te sluiten, werd het stil bij diverse betrokken partijen. De KNSA doet alsof het allemaal buiten de bond om is gegaan en is zich nog steeds van geen kwaad bewust. Logisch. Er is 8 jaar lang door gemiddeld 10.000 schutters onder dwang van een onrechtmatig verklaarde constructie, pakweg 32 euro per jaar betaald. Dat maakt de som van 2½ miljoen euro plus rente, die afgeperst is. Tja, als ontvanger van al dat geld zou ik ook net doen alsof ik gedwongen aan deze chantage-methode heb moeten meewerken. (Omdat de staat alle WOB-verzoeken in deze zaak frustreert, is (nog) niet aan te tonen dat het KNSA management *vrijwillig en actief* aan de onrechtmatige constructie heeft meegewerkt. Wordt vervolgd.)

Bij het ministerie van Veiligheid en Justitie moet na de uitspraken van de Raad van State hard gewerkt worden. Men zit om te beginnen met die onrechtmatige constructie in de maag. Zat die alleen maar in de rammelede Circulaire wapen en munitie, dan was het relatief snel op te lossen met een nieuwe maatregel van bestuur; daar heb je geen goedkeuring van het parlement voor nodig. Edoch, wie de uitspraken van de Raad van State analyseert, concludeert dat ook de Regeling wapens en munitie en de Wet wapens en munitie onrechtmatige constructies kennen. Om die te corrigeren heb je goedkeuring van 1e én 2e Kamer nodig. Je moet dus met een goed onderbouwd en praktisch uitvoerbaar plan komen wil je niet teruggelaten worden. Immers, door alle heisa is men nu wakker geworden in "Den Haag" en voor het geval er iemand weer in slaap dreigt te sukkelen, staat er tegenwoordig een wake up-call brigade van alerte, goed geïnformeerde burgers stand-by.

Dan de politie, de afdelingen Bijzondere Wetten. Hoe die met de uitspraken van de Raad van State moeten omgaan, kunt u in mijn vorige column "Dilemma" lezen. Kort samengevat: eerst bevelen opvolgen (inclusief de onrechtmatige delen van de Circulaire) en pas daarna – indien mogelijk – de wetten van ons land naleven. Sportschutters zonder KNSA licentie die een verlov aanvragen of willen laten verlengen, moeten aan het lijntje worden gehouden. Tot de minister met een oplossing komt.

Dat rekken en uitstellen van aanvragen en verlengingen, deze van bovenaf gegeven opdracht tot *werkweigeren*, vindt plaats omdat er kennelijk politieambtenaren zijn die het beter, véél beter menen te weten dan de hoogste algemene bestuursrechter, de Raad van State. Ik denk weleens dat dit type ambtenaar vergeet of weigert te accepteren dat legaal wapenbezit in het bestuursrecht is geregeld en niet in het strafrecht.

Maar zie, er straalt altijd ergens wel een lichtpuntje. Bijzondere Wetten Arnhem. Wie kent ze niet? Het was immers bij Bijzondere Wetten Arnhem waar de ganse SV De Bunker-kwestie ontstond nadat men een wapenverlof introk dat weken eerder al vrijwillig was ingeleverd. Op die manier kon men dit feit aan de KNSA melden. Waardoor SV De Bunker door de KNSA gesommeerd werd het bewuste lid te royeren. Waarop SV De Bunker dat weigerde en aldus in zijn geheel uit de KNSA werd gesmeten. Waardoor alle leden hun KNSA licentie verloren en dus hun verlov, inclusief de verenigingsverloven (onrechtmatig dus).

...Waarop men in beroep ging bij de minister, maar die bleef natuurlijk achter het "door ons bedacht, dus is het okay"-KNSA monopolie staan. Dus naar de rechter, maar die dacht: "Ik ga die wapenwet- en regelgeving niet oplazen." Dus naar de Raad van State, waar op voorhand een statenlid zichzelf maar wraakte om reden die nog steeds niet bekend is gemaakt, wat op zich weer het belang van de kwestie aangeeft. Waarop uiteindelijk de Raad met de verlossende woorden kwam: het verplichte

KNSA lidmaatschap is onrechtmatig in relatie tot het verkrijgen/behouden van een wapenverlof. (En nog veel meer, maar dat komt een andere keer wel aan bod.)

Bijzondere Wetten Arnhem dus. En laat het nu diezelfde Bijzondere Wetten Arnhem zijn die als eerste verloven is gaan uitgeven aan sport-schutters die géén KNSA licentie hebben. De eerste op 20 februari 2014. Aan een SV De Bunker lid. Gewoon aangevraagd en uitgereikt gekregen. Zoals het hoort. Hulde dus aan Bijzondere Wetten Arnhem! Nu alleen bij de volgende keren (want er gaan er meer komen) wel een wat vrolijker gezicht trekken, mannen. Wees trots op jezelf. Sla jezelf maar gerust op de borst en zeg mij na:

'Wij, Bijzondere Wetten Arnhem, houden ons aan onze ambtseed. Wij verzaken niet. Wij houden ons aan de Nederlandse grondwet en wij respecteren het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Wij rekken en trekken en zeuren en zagen niet. Wij weigeren weigerambtenaar te zijn. Wij, de mannen van Bijzondere Wetten Arnhem! Waakzaam en vooral dienstbaar!'

En we zijn er nog niet. Die tweede zaak waarover de Raad van State eind vorig jaar besliste, behelste een SV De Bunker-lid dat door Bijzondere Wetten Arnhem als een gevaar voor de samenleving werd gezien. Waarom? Omdat deze sportschutter geen KNSA licentie meer had nadat zijn vereniging geroyeerd was. Deze zwaar lichamelijk gehandicapte sportschutter die door zijn clubgenoten gehaald en gebracht werd, was dus opeens een gevaar voor de samenleving toen hij geen KNSA licentie meer had. Je zou wensen dat alle gevaren voor de samenleving zo gevaarlijk waren. Afijn, Bijzondere Wetten Arnhem heeft betrokkene ervan op de hoogte gesteld dat hij zijn verlov terugkrijgt maar dat hij geen moeite hoeft te doen het op te halen. Bijzondere Wetten Arnhem komt dat namelijk bij hem thuis afleveren.

Dienstbaar? Vraag het Bijzondere Wetten Arnhem!...

Met het probleemloos verstrekken van verloven aan niet-KNSA aangesloten sportschutters, is er definitief een klap onder het KNSA Monopolybord gegeven. Die ontvangt voortaan niet meer bij het passeren van de maand december automatisch 37 euro van 40.000 erbij geknuppelde sportschutters. Die mag zich voortaan weer uitsluitend gaan bezighouden met de schietsport en zich niet meer met *wapenbezit* bemoeien.

'Free at last!' declameerde ds. Martin Luther King destijds. En toch duurde het nog lang voordat zijn volgelingen beseften wat er bereikt was. Wat dat betreft zijn er parallellen met de Nederlandse sportschutters en hun verenigingen. Die lijken na acht jaar geknecht te zijn, te lijden aan het concentratiekamp-syndroom. De geallieerden hadden de poorten wagenwijd opengezet en de onder stroom staande hekwerken neergehaald. Toch durfde in eerste instantie geen overlevende die grenzen te passeren, zó bang was men om in de rug te worden geschoten of door de herdershonden aan stukken te worden getrokken. Want daar leiden alle monopolies vroeger of later toe: totalitaire dictatuur.

Maar het is voorbij, vrienden. U bent weer vrij. Vrij om te kiezen voor de KNSA waarvan het management de weg volkomen kwijt is; of kiezen een ongebonden vereniging te zijn of een nieuwe te vormen. Eentje zonder lariekoek van certificering, zonder contributieafdracht en daar niets voor terugkrijgen, zonder dwang, intimidatie en onrechtmatige methoden.

Nu als de wiedewaai de schietsport weer gezond maken, het plezier weer de boventoon laten voeren en er vooral voor zorgen dat ik van mijn rust te Malta kan gaan genieten en mijn columnist-bestaan definitief kan uitzwaaien.

Nou ja, definitief?...