

# Airsoft en de wapenhandel

door prof. Willem W. Maduro

**W**eet u nog dat staatssecretaris Teeven de Tweede Kamer in februari 2011 mededeelde dat airsoft wapens legaal zouden worden? (En AK56 Wapenmagazine hier niet intrapte maar niet geloofd werd... en nu zijn we al twee jaar verder.)

Airsoft, technisch gezien luchtdrukwapens die met lage snelheid (maximaal 3½ joule) een lichtgewicht plastic balletje uitstoten. Onze hoofdredacteur heeft in mijn woning op Malta zo'n ding een keer op een hommel met overgewicht uitgetest. Die vloog na een massieve treffer gewoon weg.

Dit spul is in Nederland al jarenlang verboden omdat het op een vuurwapen lijkt, zou dus "vrij" worden, is dat vooralsnog niet maar zoals het er naar uit ziet (Voorstellen Circulaire 2013), worden airsoft wapens in 2013 tóch toegestaan onder "vrijstelling van verbod op Cat.I wapens, airsoft apparaten."

Waarom er zoveel tijd is gaan zitten tussen de voornemens van de staatssecretaris en het nakende toestaan van airsoft, is nooit uitgelegd.

Ik heb een vermoeden: airsoft is waarschijnlijk als ruilmiddel achter de hand gehouden. De huidige Circulaire wapens en munitie 2012 II kent een aantal draconische maatregelen die menig sportschutter op den duur de lust zal ontnemen zelf nog een wapen aan te schaffen en als de geruchten juist zijn, zullen de legeskosten voor het handhaven van een bestaand verlof en het bijhouden van wapens daarop, tot onzalige hoogten worden gestuwd. Het KNSA bestuur doet niets, dus deze en nog een aantal ontmoedigende maatregelen gaan hun weerslag natuurlijk krijgen op de legale handel in wapens, munitie en toebehoren. De klanten worden domweg de schietsport uitgetreterd. En nu komt die koehandel aan de orde. In besprekingen met de overheid is de Nederlandse Vereniging van Wapenhandelaren (NVW) kennelijk voorgehouden dat de inkomstenderving door het wegvallen van de vraag naar vuurwapens en de accessoires, gecompenseerd zal worden door het exclusieve verkooprecht van.... Juist: van airsoft wapens.

## Doonie mus

Wordt de NVW samen met de niet daarin verenigde wapenhandelaren, voor het lapje gehouden met een airsoft-kat in de zak, een doonie mus, een wind-ei? Overweegt u het volgende eens:

Men claimt dat er zo'n 1.500 verenigde, actieve wargamers zijn. Ik heb m'n bedenkingen over dit aantal, maar vooruit. Het merendeel van deze gamers heeft de airsoft wapens in België gestald. 'Sommigen zelfs wel een stuk of vijf!' verklaarde desgevraagd een betrokken ambtenaar.

Stel nu dat airsoft in Nederland eindelijk legaal wordt, dan hebben we die vaste toegewijde kern van 1.500 man. Lui die hun spulletjes dus al dik voor elkaar hebben en echt niet in België laten weggroten en bij een NL-handelaar alles nieuw gaan kopen. Deze klandieze begint dus pas over enkele jaren op gang te komen als hun wapens beginnen te slijten. Moet de Nederlandse handelaar wel concurrerend zijn, natuurlijk. Lees: de goedkoopste.

## Stengun aan de muur

Dan de veel grotere fun en wil-ik-wel-hebben afdeling. Die dus niets met airsoft games, events en skirmishes te maken wil hebben, maar gewoon een nep-Stengun aan de muur wil hangen.

Jammer, maar dat kan dus niet. Airsoft spullen moeten uit het zicht worden opgeborgen. Zodanig dat ze niet terstond voor bedreiging en afdreiging aangewend kunnen worden. De bezitter ervan moet lid zijn van een door de minister erkende airsoftsportvereniging, compleet met het kunnen overleggen van een VOG en van onbesproken gedrag zijn, toen, nu en in de toekomst. En. Zo. Voort.

Vergeet dus de recreanten. Zij halen hun schouders op en blijven op geregelde en ongeregelde tijden leuke "balletjespistolen en -geweren" kopen.

Wel in het buitenland natuurlijk want de Nederlandse wapenhandelaar mag immers alleen aan leden van een door de minister aangewezen airsoftsportvereniging verkopen.

## Toebehoren, een vergeten aspect?

Tot slot het volgende. Cijfers die ik onlangs van Britse en Australische vrienden kreeg, maken duidelijk dat toen daar de meeste soorten en typen vuurwapens verboden werden en dus opgekocht moesten worden door de overheid (zoals het hoort), een flink deel van de financiële compensatie niet voor de vuurwapens zelf, maar voor de waardeloos geworden toebehoren diende. (Engeland ruim 90 miljoen pond in totaal.) Dat was rond de 20 miljoen pond voor herlaadpersen, munitie, munitiecomponenten, richtmiddelen, steunen, riemen, holsters en ga zo maar door. (Hilarisch maandrapport: Eén politiepost in Sussex werd enkele weken belaagd door een handelaar die dagelijks met een aanhanger vol met "toebehoren" kwam voorrijden. 'Mag ik effe vangen...'. Ook moest er in totaal 700 ton munitie opgekocht en onschadelijk worden gemaakt.)

Nu is Engeland niet Nederland, maar laat niemand onderschatten hoe groot de bedragen zijn die omgaan in deze zaken. Spullen die dikwijls niet verlopplig zijn maar wél onlosmakelijk aan vuurwapens zijn gelinkt. Zal er echt iemand zijn die gelooft dat de Nederlandse wapenhandelaar diezelfde omzetten en diezelfde marges kan pakken op een fles airsoft balletjes?! Op een nieuw elektromotortje voor een airsoft Minimi? Op een nep-Nightforce scope? Op een namaak Aimpoint? Spul dat trouwens allang door iedereen via internet wordt gekocht. Of wordt de erkenninghouder wijsgemaakt dat de Nederlandse overheid die internet-handel dan wel even aan banden zal leggen. (Er gaan zelfs al geruchten over een totaalverbod van invoer van alle soorten wapens door Nederlandse burgers. Alleen erkenninghouders komen dan nog in aanmerking voor een consent.)

Kortom, alles wordt uit de kast getrokken om de Nederlandse wapenhandel een mooi toekomstbeeld voor te spiegelen. Alles om maar te voorkomen dat men de financiële gevolgen van de nieuwe wet- en regelgeving op de overheid gaat trachten te verhalen.

## Averechts effect

Wat men met deze onwezenlijke ingrepen en deels onwettige (EU) machinaties bereikt, is dat in het gunstigste geval hooguit 1.500 personen bereid zullen zijn achterover te buigen en voorover te bukken voor wat in feite heel mooi uitzend speelgoed is. Dat men die spullen gewoon in het buitenland zal blijven kopen. En ondanks het feit dat de airsoftvereniging een register moet bijhouden van wat ieder lid aan airsoft wapen(s) bezit, is dat nooit waterdicht te krijgen. Ik ga niet uitleggen waarom, want daar word ik niet voor betaald. Airsoft wapens zijn gewoon géén vuurwapens, laat dat volstaan. Hier in Nederland kan men net doen alsof airsoft wapens wél vuurwapens zijn, maar in alle overige Westeuropese landen, om maar te zwijgen over DRW (De Rest van de Wereld), lacht men om dit krampachtige gedoe. Drugs, porno, hoeren en snoeren; in Nederland wordt het toegestaan of gedoogd. Of op zijn hoogst verboden maar dan wordt zo'n verbod vervolgens niet gehandhaafd. Plastic balletjesverschietend speelgoed daarentegen wordt met droge ogen gelijkgesteld aan echte vuurwapens. En de Nederlandse wapenhandel moet gaan geloven dat er voldoende klanten voor in de rij gaan staan. Dat er een boterham aan de verkoop ervan valt te verdienen. Dat er duizenden jong-volwassenen zijn die, uitgekeken op Call of Duty, smartphone en I-pad, opeens lichamelijk actief willen worden en in combat gear willen gaan rondrennen op een afgesloten terrein. Met een namaak geweer. In verenigingsverband.

Als je dat gelooft, dan geloof je alles.