

Hoe nu verder?

door prof. Willem W. Maduro

De Raad van State deed 20 november 2013 uitspraak in het hoger beroep van Schietvereniging De Bunker tegen de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. In deze uitspraak stelt de Raad vast dat het verplichte lidmaatschap van de KNSA in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en dat dus iedere beperking die eruit voortvloeit, onrechtmatig is. En redenerend vanuit deze conclusie, vindt de Raad van State dat het verplichte lidmaatschap eveneens in strijd is met het recht op vrije vereniging zoals dat is vastgelegd in artikel 8 van de Nederlandse grondwet.

Acht jaar na het in werking treden van de Circulaire wapens en munitie, wordt met de daarin opgenomen KNSA constructie, de vloer aangeveegd.

Misselijkmakend

Ruim 15 jaar is met name (ex-secretaris en ex-voorzitter) Piet Hoogveen bezig geweest met KNSA dit onrechtmatige monopolie te bezorgen. Daarna hebben hij en de rest van het KNSA management acht jaar lang onrechtmatig contributiegelden van zeker tienduizend tegen hun zin aangesloten sport-schutters geïnd. Acht jaar lang hebben ze gezwelgd in hun verkregen macht en hebben ze tegenstribbelende schietverenigingen en individuele sportschutters onder druk kunnen zetten. Acht jaar lang hebben ze de complete schietsport naar zich toe gegraaid, niets en niemand ontziend, tot en met de schuttersgilden aan toe. Dat macht corrumpeert en zich nergens meer voor schaamt, heeft het KNSA management zelf gedocumenteerd in het misselijkmakende manifest "Kaf en Koren" waarin ondermeer grote groepen oprechte sportschutters als Untermenschen worden weggezet omdat het KNSA management dat zo vindt. Lees: omdat het KNSA management een blanco volmacht had om van alles en nog wat te vinden, hun waandenkeelden over de Zuivere Schietsport uit te breiden en hun visie aan anderen op te dringen en ze tot uitvoering ervan te dwingen. Alles onder dekking van een achteraf onrechtmatig verkregen machtspositie.

Weet u wanneer iets dergelijks voor het laatst in Europa op grote schaal plaatsvond?

Bedankt voor het helpen met slopen

Een klein groepje mensen heeft deze gotspe eindelijk aan het hoogste rechtsorgaan in het bestuursrecht kunnen voorleggen, en heeft gelijk gekregen. De strijd heeft wel heel veel tijd, energie en geld gekost. SV De Bunker, ooit een florerende schietvereniging, is bovendien behoorlijk aangeslagen uit de strijd tevoorschijn gekomen. Bedankt Bijzondere Wetten Arnhem, bedankt KNSA management. Dank voor jullie medewerking aan het slopen van het monopolie, al ga ik ervan uit dat jullie dat niet voor ogen hadden toen een reeds vrijwillig ingeleverd verlot daarna ook zonnig moest worden ingetrokken zodat de KNSA daarvan verwittigd kon worden met uiteindelijk doel de desbetreffende schutter op transport te kunnen stellen. Weg uit Neder-schietland, de grens over. Want zo gaat dat vroeg of laat in iedere dictatuur waar één partij, één bondsbureau, één manneke en zijn hofhouding het beheer over het bord, de dobbelstenen, het geld en de Kans- en Algemene fondskaarten van het Monopoly spel hebben gekregen. En om onaantastbaarheid te garanderen, ook de eenzijdige macht om gaande het spel de regels naar eigen inzicht en believen te kunnen veranderen.

Dat thans dus als onrechtmatig bestempelde spel is uit.

Tijd voor feest? Tijd voor dansen in de straten? Tijd voor het steken van de vlag? Tijd om na acht jaar bezetting de meeheulers erbij te slepen en publiekelijk kaal te scheren? Afgaande op de mails die onze hoofdredacteur heeft ontvangen, hangt er thans een sfeer in Neder-schietland die sterk doet denken aan de gedocumenteerde euforie van mei 1945. Na acht jaar bezetting is er opeens een uitspraak waarin staat dat de oorlog voorbij en de vijand weg is. Ik begrijp de vreugde en opluchting die het onderuithalen van het KNSA monopolie teweeg heeft gebracht. Maar laten we niet te lang dronken blijven. De situatie weer nuchter overziend, stel ik vast dat de overheid weliswaar met een probleem, zeg maar gerust een gapend gat in de wapenwet- en regelgeving zit, maar dit gat conform zijn plicht weer dicht moeten zien te breien. Diezelfde overheid die dus het onrechtmatige deel in de wet- en regelgeving heeft bedacht, gaat wederom praten met dezelfde partijen in het veld die eraan hebben meegewerkt/hebben zitten slapen. Dáár zit immers de expertise. Althans, dat beweren ze over zichzelf. Toch?

Uw mening doet er nog steeds niet toe

Op welk moment denkt u, sportschutter en verlofhouder in Neder-wapenland, dat in de nieuwe overlegsituatie om uw mening, uw input en uw belang wordt gevraagd, als het straks weer over disproportionele verhoging van de legekosten gaat? Als er weer iemand vindt dat wapentje X of kaliber Y maar verboden moet worden? Als verenigingen bepaalde medische gegevens van u moeten gaan verkrijgen en opslaan?* Als het aantal wapens op een verlot weer eens verlaagd moet worden. Als er disciplines verboden moeten worden. Als er wat dan ook, al of niet rechtmatig, de afdelingen Bijzondere Wetten wordt opgedragen uit te voeren en te handhaven?

U, het individu, u staat nog steeds buiten in de kou. U moet maar afwachten of de deur even opengaat zodat u zich mag warmen. U moet maar afwachten wat er voor u bekostigd wordt. U hebt tot nu toe nooit een stem gehad. U hebt alleen de rekeningen mogen betalen. Acht jaar lang. Onterecht. En nog steeds is er geen mechanisme aanwezig dat herhaling voorkomt.

De Raad van State heeft een onrechtmatige toegevoegde spelregel in het Monopoly spel nietig verklaard. Echter, dezelfde spelers zitten nog steeds aan tafel en ze beginnen gewoon overnieuw. De overheid, de zelfbenoemde belangenbehartigers, de individuele veelpraters.

Hoogste tijd dat er een nieuwe speler aanschuift. Een speler die u vertegenwoordigt. Een speler wiens belang net zo groot is als het uwe. Een speler die onafhankelijk is van iedere overheidsinvloed. Een speler die het niet pikt als sportschutters en legale wapenbezitters opnieuw als rechtenloos oud vuil worden behandeld en hun verenigingen lager worden gepositioneerd dan een motorbende en lager dan een pedofielclub.

Eigen schuld, dikke bult

Inmiddels hebben de eerste schietverenigingen al laten weten hun aansluiting per 1 januari 2014 bij de KNSA te zullen beëindigen omdat zij niet langer aan een door de Raad van State als onrechtmatige, EVRM en grondwet-schennende constructie willen meewerken.

Hoezeer ik dat afhaken van verenigingen betreur (ik was, ben en blijf voor één sportbond), is het een logische reactie. Het KNSA management heeft onnodig heel veel kwaad bloed gezet, onnodig de monopolie-joker getrokken, onnodig geïntimideerd in kwesties waar een goed gesprek ook een prima oplossing zou hebben opgeleverd. Ha, de ganze Bunker-affaire zou heel anders zijn afgelopen als het KNSA management zich volwassen had opgesteld in plaats van zich te gedragen als een puber die per se de langste wil hebben. Ik zeg u: het monopolie zou dan niet gebroken zijn. In ieder geval niet door SV De Bunker. Voordat het escaleerde is die mogelijkheid aangeboden en is er gewaarschuwd voor een mogelijk voor de KNSA desastreuze afloop omdat men de verkeerde hond in zijn ribben aan het porren was. Eentje die niet alleen blaft, maar eentje die bijt. Ze bestaan en als je maar arrogant genoeg bent en lang genoeg in het kennel met je stok langs de tralies ratelt, hangt er vroeg of laat eentje aan je arm die niet meer loslaat. Eigen schuld.

De KNSA als sportbond, raad ik aan zich te ontdoen van de personen die met hun aanmatigende, arrogante, autoritaire en dus volslagen ondeskundige optreden en handelen, de enorme goodwill schade zowel bij de sportschutter als bij de overheid als gesprekspartner, hebben veroorzaakt. En wie er wachtte en geen alarm heeft geslagen, danwel in slaap is gevallen.

Sportschieten is fantastisch en verdient een fatsoenlijk geleide overkoepelaar. Eentje die zich met de ins en out van het bedrijven van sport bezighoudt en een maatschappelijk issue als legaal wapenbezit aan anderen over laat. Eentje die sporters en hun verenigingen uitnodigt om zich aan te sluiten, en niet dwingt op straffe van. Eentje die gewoon opereert als iedere sportbond en anderen in hun waarde laat. Ik bedoel bijvoorbeeld de schuttersgilden. Laat die Zuidnederlanders gewoon met rust, KNSA. Stop met verdeeldheid zaaien daar en stop met die o zo doorzichtige campagne in "Schietsport". Bedaar liever de onrust in talloze KNSA-eigen gelederen waar ook al dankzij despotisch gedrag van jullie management de gemoederen flink verhit zijn geraakt, tot aan kleinkaliber en lucht aan toe, nota bene de meest brave disciplines. De KNSA heeft enorm veel verloren terrein terug te winnen. Echter, voordat daar aan kan worden begonnen, dient er eerst een grondige bodemsanering plaats te vinden. Het is immers zinloos een mooie, nieuwe constructie op de oude verrotte fundamenten te bouwen.